

# Ved Jans 50-års fødselsdag d. 16. september 2006

Mel.: Vi lister os af sted på tå.

Du gamle dreng, min gamle ven, du atter får serveret  
det foto, der forfølger os og har os irriteret.  
Vor mødre fandt det åh så sødt, -"Vor sønner har hinanden mødt!"  
Og nu er der gået et halvt hundred' år,  
et **TIL LYKKE** på dagen fra mig du får.

For dét er altså velfortjent, for dét er altså velfortjent.

Vi to har haft en masse sjov, -vi tømte køleskabet,  
fru Rasmussen, -din søde mor- hun måtte bære tabet.  
Som bombemænd vi nød en tid, - salpeter, sukker og lidt slid.  
Desværre vi tabte et lys, den var gal,  
og det antændte hele dit arsenal.

Dit værelse gik op i røg - dit værelse gik op i røg.

Vi ville godt nudister se, og helst no'en flotte piger,  
med robåd, kikkert og lidt mod vi sejled' for at stirre.  
Vi gik på grund et stykke fra, - så kun en prik de nøgne var!  
Ja, sikke en dag, uretfærdig og trist,  
blot fordi man vil spotte en pæn nudist.

Men piger opgav vi nu ej, -men piger opgav vi nu ej.

Hver lørdag efter badminton vi morgenmad har fået,  
hvad ungerne var glade for, de følte sig forstået.  
Et uvurderligt supplement, -til deres opvækst, tænk engang.  
Trods Helle hun "stjal dig", forbli'r du en del  
af familien, -med dig er den mere hel.

Ja Rasmussen han hører til, ja Rasmussen han hører til.

Fantastisk i et køkken, også i en køkkenhave,  
det bedste får du frem, de grønne fingre er en gave.  
Med dejlig kone, hus og bil, du trives med den trygge stil.  
Dit ungarlekaos kom under kontrol,  
du er altid i sikker og god behold.

For Helle hun er suveræn, for Helle hun er suveræn.

Med morgengymnastik og løb og dans og grønt at spise,  
og pinlig orden rundt omkring, da kan du godt bevise,  
at du er næsten voksen nu, - salat, motion og barbecue.  
Men **drengerøv** er du nu nok indeni,  
**SKÅL** for dig, som vi alle så godt kan li'.

**HURRA, TILLYKKE OG EN SKÅL, HURRA, TILLYKKE OG EN SKÅL.**

